

officieel orgaan der N J K O

ZAVELIN

FLITSEN

7e jaargang nr. 1.
Februari/maart 1978



Ook 1978 wordt een wedstrijdrijk jaar.

(Foto: Herman Kans).

JAVELIN FLITSEN

HET KLUBORGAAN VAN DE NEDERLANDSE JAVELIN KLASSE ORGANISATIE

Voorzitter : Anne Broekema - Beatrixlaan 8 - Akersloot - 02513-12444 .
Sekretaris : Eric Veth - Nijenburg 112 - Amsterdam - 020-763122 .
Penningmeester : Henk Albertsma - D. van Osslaan 6 - Midden-Beemster - 02998-1354 .
Wedstr. Comm. : Clemens Schretlen- J.v.Lennepk. 115² - Amsterdam - 020-165437 .
Lid : Herman Kans - Baljuw 19 - Hoorn - 02290-16326 .

Redactie JAVELIN FLITSEN:
Eric Veth - Nijenburg 112 - Amsterdam - 020-440318 .

Kas Commissie : Ginny Broekema - Hans van Coeverden
Feest Commissie: Dirk Epke - Thomas Grün - Rik van Kessel
Meet Commissie : Clemens Schretlen- Allan Veth - Eric Veth

Voorproever : Dirk Epke

Contributie :

Leden	f. 35,-	op postgiro	29 03 425 .
Jeugdleden (tot 18jr,)	f. 25,-	t.n.v. Penningmeester	N.J.K.O.
Donaties (min.)	f. 25,-	D.v.Osslaan 6 - Midden-Beemster.	

SDDEBYGONZADBBZVHEVA6VE6VBOAHEB1JNVHEW6V9SDEBYGONZADBBZVHEVA6VE6VBOAHEB1JNVHEW6V9SDEBYG

EEN NIEUW SEIZOEN, EEN NIEUW BEGIN.

Een goed begin.....

Griep is een wonderschone zaak, want dankzij die lieve kleine microobjes ligt deze eerste Flitsen van 1978 weer tijdig bij U in de bus.

Redakteurtje ligt n.l. momenteel met rode neus en waterogen in bed, en probeert niet al teveel medelijden met zichzelf te hebben Ha-Haaaaaaaatsjjiiiiieeeeeee....., terwijl hij tracht de door koorts verwilderde gedachten tussen de regels te schrijven. Proost.

Aan het begin van dit nieuwe jaar (nou ja.) lijkt mij een terugblik op het oude nauwelijks noodzakelijk. Maar dan, een vooruitblik op dat wat komen gaat?!, waarom ook niet, een lekkermakertje is nooit weg, en er staat ons wat te wachten, maar daar staat dit nummer ook vol van. Desondanks maar een samenvattinkje. 't Maakt 't wat overzichtelijker en zo.

Om te beginnen hebben we dan de HISWA, waar het eerste zeilnummer boven de 400 te zien zal zijn. Vandaar gaan we op 8 en 9 april naar Medemblik voor een werkelijk serieus trainingsweekend. Althans, dat denken de trainers. 1 Weekend later de openingswedstrijden op de Braassem, bij voorbaat al een sukses. Voor wie? Dan Monnickendam, altijd fraaie wedstrijden, weer of geen weer op 29 en 30 april, maar zorg dat je d'r bij bent.

Voor de liefhebbers - van wat? waarvan? van wie? hoe? waar? - hebben we Flensburg, slechts luttel dagen later. Een prachtig zeiloord, vlak onder Denemarken. Daarna varen we met Pinksteren op de Beulaker, waar het 1-jarig bestaan van de Pan herdacht zal worden., na welk feest we een tijdje rust krijgen, om dan op 10 en 11 juni Vinkeveen onveilig te gaan maken, wat we een weekje later op de Brielse Maas nog eens dunnetjes over kunnen doen. In juli wordt dan weer te Lobith gegeten. Voornamelijk dan. Ook wel een beetje gezeild hoor. En in de rest van die maand kunnen we ons mentaal voorbereiden op de EK in Engeland. Als we dat overleefd hebben, kunnen we er een week na terugkomst al weer tegenaan op het Veluwe-Meer. Voor velen nog

een nieuw stukje water, maar geloof me, echt de moeite waard. Dan op 8.9 en 10 september de Open Nederlandse Kampioenschappen, die te Enkhuizen verzeild worden, waarna we twee weken de tijd krijgen om de boten weer in orde te maken, alvorens de Na-Braassem met een bezoek te vereren. En tot slot varen we in oktober nog een weekendje op de Grevelingen, waarna natuurlijk in november het jaarvergadering-feest als uitsmijter dienst doet. Zullen we dan nu maar vast aan 1979 beginnen??

Verderop in dit nummer meer details over de diverse evenementen. Enne, vergeet vooral die inschrijfformulieren niet. Jaja, 'k weet't, 't zijn d'r 'n beetje veel, maar vul ze toch maar allemaal in.

Zo, en nu neem ik nog een hete citroenkwas en drink op een zonnige zomer.

cheersproitskolsantjesherbergproostalejoepzumwohlcheersproitskolsantj

B.B.

Deze afkorting staat niet voor datgene wat alleen de Fransen kunnen produceren, doch voor de kreet Bestuurs Bijzonderheden.

Begin januari is er weer een bijeenkomst van Uw gekozen regering geweest, ten huize van de minister president, waar behalve het nuttigen van ettelijke glazen Irish Coffee ook nuttiger zaken behandeld werden. Zo is daar tot de vertaling van de Ballot besloten, welk ballorig stuk papier inmiddels door de meesten is teruggestuurd, en is er over het Trainingsweekend te Medemblik gepraat. Bovendien vond er een interne bestuursmutatie plaats. Wat is n.l. het geval: Zoals velen van U inmiddels wel bekend zal zijn, opent Clemens deze zomer een zeilschool in Bruinisse. (De eerste zeilschool in Nederland waar je ook les kunt krijgen in een Javelin, dus Heren, als U nog wat wilt Leren?).... (Nadere bijzonderheden zullen naar ik vermoed zeker in een volgend nr. verschijnen.)

Wel heeft dit alles tot gevolg dat Clemens praktisch geen wedstrijden meer zal kunnen meevaren, reden waarom Herman zijn taak als wedstrijdcommissaris overneemt. Gelukkig raken we Clemens niet helemaal kwijt, en als lid van het bestuur zal hij een functie blijven vervullen.

zeilleszeilleszeilleszeilleszeilleszeilleszeilleszeilleszeilleszei

NIEUWE LEDEN - EIGENAREN - VERHUIZINGEN - GEBORTES - en alles wat verder menselijk is

Sinds november zijn er weer een paar nieuwe eigenaren te melden. Heren, namens alle oudgedienden, hartelijk welkom en hopelijk tot op het wedstrijdwater waar U ons aardige cluppie en Uw boot beter zult leren kennen.

De H328 is in het bezit gekomen van de Fam. Nets, Granaat 41 in Heerhugowaard, tel.: 02207-13171. De boot heeft een witte romp en een lichtblauw dek.

De H332, in omgekeerde kleuren als de vorige, is van de Hr. A.A. Verheul, Hoekenes 92 in Amsterdam. Tel.:020-192207.

En dan krijgt één van die twee van Javelin Continental weer een nieuwe boot, en raadt eens welk zeilnr.? Juist, H400. (Makkelijk herkenbaar bij een valse start enzo.) De kleuren zijn overigens nog strikt geheim. Een goeie raad, koop maar vast een zonnebril.

De H403 gaat naar Hr. J.C. Vis, Zeewinde 9 in Alphen a/d Rijn. 01720-20220. De romp van deze boot wordt teakkleurig en het dek middle buff. Oftewel: Koffie met melk boven, en koffie zonder - onder.

Op 8 en 9 april kunnen we er echt tegenaan. Hoewel ons echte wedstrijdseizoen pas een week later van start gaat moet ik toch iedere hele en half serieuze wedstrijdzeiler aanraden het trainingsweekend in Medemblik niet voorbij te laten gaan. Hier ligt werkelijk een kans om wat te leren. Een goed begin is het halve werk.

Gevaren en getraind wordt vanuit het KNWV trainingscentrum te Medemblik, het M.S. "PRINSES JULIANA", dat afgemeerd ligt in de binnenhaven. Het definitieve trainingsprogramma zal vastgesteld worden op vrijdagavond 8 april, en er is keuze voor wat betreft de watertraining uit o.a. starten, overstag gaan, gijpen, spinnakeren, boei ronden, omslan en rechtzetten (moeten wij dat nog leren??), taktiek, trim, snelheidstraining, wedstrijdtraining, bootuning en wedstrijdreglement. De hoofdingdeling voor de eerste avond en dag is als volgt:

1. Aankomst en inkwartiering op de Prinses Juliana.
2. Kennismaking.
3. Uitleg betreffende de organisatie, communicatie en veiligheid.
4. Inventariseren van de wensen en vaststelling van het trainingsprogramma.
5. Uitleg eerste oefening, meestal bestaande uit een aantal kleine wedstrijdjjes, die worden gebruikt voor het vaststellen van het niveau der deelnemers, het inventariseren van de kwaliteit der boten, het wennen aan elkaar, de trainingssituatie en de mogelijkheden.

Na deze oefening zal een bespreking met alle deelnemers volgen en kan de verdere volgorde van het programma worden vastgesteld. (Veel is b.v. ook afhankelijk van de weersomstandigheden).

De oefeningen zullen door de Verbondstrainer begeleid worden, en tevens zullen video-opnames van de oefeningen gemaakt worden, die 's avonds besproken en vertoond zullen worden.

Vanaf vrijdagavond kunnen we terecht op de Juliana. Het is voor de deelnemers werkelijk belangrijk om "intern" te zijn, niet alleen om de goede sfeer te proeven, maar ook omdat er 's avonds en ook 's morgens nuttige dingen verteld worden.



plattegrond medemblik

Links een kaartje van Medemblik.

De Juliana ligt bij het cirkeltje met 1 erop, vlak achter de ophaalbrug die de binnenhaven van de buitenhaven afsluit.

In principe moeten de boten bij de Juliana gestald worden, maar er bestaat een mogelijkheid dat ze ook op de kade bij de buitenhaven gezet kunnen worden. Details hierover zullen we vrijdagavond en zaterdagmorgen ter plekke wel horen.

MONNICKENDAM.....

Een revanche op de openingswedstrijden kunnen de runnersuppers krijgen op 29 en 30 april te Monnickendam.

Ook hier zullen weer drie starts zijn, en we kunnen ons er echt uitleven, want we zijn de enige deelnemende klasse.

De eerste start zal zaterdag hoogstwaarschijnlijk om 13.30uur plaatsvinden, maar ook hier geldt weer: De laatste gegevens worden U na inschrijving thuisgestuurd.

Het inschrijfgeld bedraagt f. 30,- en de inschrijving sluit op maandag 17 april.

Overigens geldt ook hier dat inschrijving verplicht tot betaling, ook als U niet komt.

Te Monnickendam zal ook weer gecampeerd kunnen worden, en zaterdagavond zal er wel weer een gezamenlijk iets georganiseerd w-rden. (Eten Ofzo).

Ook in Monnickendam worden enkele sterke Duitse zeilers verwacht.

00000000XXXXXXXX00000000XXXXXXXX00000000XXXXXXXX00000000XXXXXXXX00000000XXXXXXXX

TOEVAL OF-----??????

't Kan soms gek gaan in het advertentiewereldje, en soms vraag je je af of er geen blode opzet in het spel is. Bekijk de twee advertenties hieronder maar eens.

Like to get your hands on two beauties



JAVELIN

STAND B4



PHANTOM

PAUL WRIGHT DEPT.D1. LANGLEY, NORWICH, NR14 6DQ Tel: (050 843) 218

JAVLIN

WET SUITS — THE OLYMPIC CHOICE

London Boat Show Stands UV9, WH3, WM1 & UL1

Javlin International Limited Edgedale Rd. Sheffield S7 2BQ Tel: 57413



In alle onschuld zond Paul Wright zijn advertentie met zijn twee beauties aan het blad Dinghy International, en kijk wat die snodaards daar deden. De al even onschuldige? advertentie van Javlin International werd er onder geplaatst. Het resultaat is iets wat je in een watersportblad niet verwacht. Niet dat we daar iets op tegen hebben hoor, maar hoedt U voor de onschuld van een lay-out man. Hij bleef volhouden dat er geen opzet in het spel was. Nou jij weer.

afblijven, blijf eraf, niet aanraken, laat die beauties nou maar, afblijven

EK ENGELAND.....

Highcliffe, een plaatsje dat je op geen kaart zult vinden, maar dat aan Christchurch vastgebouwd zit, dat op zijn beurt weer tegen Bournemouth aangeplakt is, zal van 6 t/m 11 augustus de eer hebben de Javelin zeilers te herbergen.

Highcliffe ligt in een fraaie omgeving. De club heeft, naar men zegt, een goede accommodatie, met natuurlijk een eigen bar. Trouwens, het water schijnt er ook zeer de moeite waard te zijn, al kan er een flinke stroom staan. Gevaren wordt er op de POOL BAY, met uitzicht op de beruchte "Needles" van het eiland Wight. Overigens ook een heerlijk oord om losjes met je boot te touren.

Voor een camping is al gezorgd, en dit jaar zullen alle landen bij elkaar staan. Een goede gelegenheid dus om je grootste concurrenten uit hun slaap te houden.

De Camping ligt op ca. 7km. van het clubhuis, midden in het beroemde New Forest, dat voornamelijk bestaat uit uitgestrekte heidevlakten. De Camping is voorzien van ruimte voor 7000 tenten (eh, sorry 700), zodat we ook een paar kennissen kunnen meenemen. Verder is er een winkel, een café, wat de engelsen daar dan ook onder vestaan, toiletten en douches.

De eerste officiële wedstrijd vindt plaats op maandag 7 augustus, start om 11.00 uur. Dinsdag en woensdag wordt er gestart om 12.00 uur en donderdag en vrijdag om 13.00uur. Het inschrijfgeld bedraagt £. 14.00, wat neerkomt op ruim f. 60,-.

Indien we hetzelfde systeem toepassen als andere jaren, dan gaat een retour-tje ca. f. 260,- perpersoon kosten (boot overtocht). Gaat men op eigen gelegenheid, b.v. 1 auto, 2 personen en 1 trailer met boot, dan moet gerekend worden op ca. f. 700,-, dus f. 350,- per persoon.

Vermoedelijke datum van vertrek is vrijdag 4 augustus, en dan niet al te laat, of juist wel laat, maar dan ook de hele nacht doorrijden.

Terugkomst: Zondagavond 13 augustus. Op eigen gelegenheid bent U natuurlijk vrij om te doen waar U zin in hebt.

Ook bestaat de mogelijkheid om al eerder in groepsverband te reizen, aangezien onze Duitse vrienden ook een groepsreis organiseren en al een weekje eerder vertrekken. Wil je met hen mee, laat het dan wel zeer spoedig weten want ze zijn al druk aan het organiseren.

De overtochten moeten ook maanden van te voren geboekt worden, hoogseizoen.

Inschrijfformulieren en verdere gegevens verkrijgbaar bij Uw sekretaris.

Eveneens aanvragen via bijgevoegd formulier.

In Duitsland hebben ze nu al 11 teams die gaan. Niet dat ik er een wedstrijd van wil maken, maar dat aantal moeten we toch zeker kunnen slaan.

=====

FLENSBURG.....

Ach, als we de buitenlandse wedstrijden toch aan het aanprijzen zijn, dan ga ik nog maar even door met Flensburg.

Dit stukje Oostzee moet door Het Opperwezen beslist voor de Javelinzeiler zijn geschapen. Een prachtige baai, de natuurlijke grens tussen Duitsland en Denemarken. Een watertje dat niet onder doet voor de Internationale Wedstrijdwateren, maar een atmosfeertje dat beter bij ons kleine kluppie past. De accommodatie voor de boten is uitmuntend. Er kan gecampeerd worden. Er zal een tocht naar Denemarken worden georganiseerd. Er zijn 5 starts. Verder zijn het in het algemeen de best bezette Duitse wedstrijden, zodat officieus ges-roken kan worden van het Duitse Kampioenschap.

Op dit moment hebben al twee Nederlandse teams zich aangemeld. Verdere gegevens en inschrijfformulieren weer aanvragen bij Uw sekretaris via bijgesloten formulier. Enige bezwaar? Het is 620km. rijden, maar het is de moeite waard.

=====

